



**Zet iedere dag een stap**

**en**

**verwelkom wat je tegenkomt**

**Mariaviering**

**Valkenswaarde processie**

**in Handel**

**15 juni 2020**

*Ik droom ...  
dan word ik wakker  
en ik wil mijn droom waarmaken.  
Ik ga op weg  
..... naar dat doel in de verte: Handel.*

*(6<sup>e</sup> couplet moederintentie)*

De moederintentie wil verwoorden,  
wat er binnen de Broederschap leeft  
aan beweegredenen  
om in deze tijd  
nog steeds  
op bedevaart te gaan  
naar Maria van Handel.

Dit jaar ligt de nadruk op het 6<sup>e</sup> couplet  
dat gaat over 'ontwaken'.  
Worden wij ooit wakker geschud?  
Laten we alles bij het oude?  
Hoe gaan wij verder op pad door het leven?

De intentie voor 2020 wil een aanmoediging zijn:

**Zet iedere dag een stap  
en verwelkom wat je tegenkomt !**

## **Intrede**

*Ensemble speelt Salve Regina (Gegroet O hemelkoningin)*

## **Liturgische begroeting en verwelkoming** *(door diaken)*

Laten we deze viering openen met het teken  
waarmee christenen zich overal met elkaar verenigen:  
het kruisteken:

### **+ In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest +**

Van harte welkom in deze speciale Mariaviering.  
Normaal gesproken zou nu hier de traditionele mis  
worden gevierd met de bedevaartgangers  
van de Handelse processie.  
Door de maatregelen rondom het coronavirus  
is het houden van een groepsbedevaart niet mogelijk gebleken.  
Maar "Handel" is meer dan 40 km lopen".  
Het gaat ook om devotie - toewijding, eerbied, trouw,  
aan onze Valkenswaardse traditie,  
aan de mensen die het pad naar Handel hebben uitgezet.  
Een pad dat wij steeds willen volgen en voortzetten.  
In deze Mariaviering willen we stilstaan bij de intenties  
die ieder van ons toch heeft - zeker in deze onzekere tijd -  
en zoeken naar vormen van samenhang en betrokkenheid.  
Met elkaar rondom Maria.

We wensen U allen een bemoedigende viering toe.

## **Inleiding** *(door lector 1)*

*Ik droom ...  
dan word ik wakker  
en ik wil mijn droom waarmaken.  
Ik ga op weg  
..... naar dat doel in de verte: Handel.*

Onze droom is een mooi Handel weekend.  
Elkaar weer treffen, zoals we dat al zo lang doen.  
Eenmaal per jaar ons weer met elkaar verbinden,  
als een weerzien van oude vrienden.  
Het ophalen van herinneringen en mijmeren over de toekomst.  
Het is het delen van onze kleine verhalen,  
die samen een groot verhaal vormen,  
een verhaal dat mensen in beweging zet.  
Helaas niet dit jaar,  
maar dat verlangen blijft !

Onze droom is een mooie bedevaart:  
rinkelende paardenbellen,  
wapperende vlaggen,  
marcherende harmonie,  
de benen omhoog bij de grote stop.  
de Maria-liedjes, oud maar vol nostalgie,  
een brandend kaarsje in de kapel.  
Het "Samen onderweg zijn" als "kinderen van Maria".  
Helaas niet dit jaar,  
maar dat verlangen blijft !

Onze droom blijft om samen op pad te gaan:  
samen antwoorden zoeken  
op vragen die ons allemaal kunnen overvallen.  
Onze intenties blijven  
ook voor hen die we moesten achterlaten  
zeker in deze tijd waar een onzichtbaar virus  
onze vertrouwde samenleving heel snel kan ontwrichten.  
Durven wij dan toch "ja" te zeggen  
tegen een onzekere toekomst  
Durven wij toch stappen te zetten  
- net als Maria - naar een doel in de verte?  
Kunnen we het voetpad missen?

Juist dit jaar  
worden we wakker geschud uit onze mooie droom  
en op een ander pad gezet:  
het pad van de pelgrimstocht door het leven.  
De intentie van dit jaar wil ons hiervoor bemoedigen:

**"Zet iedere dag een stap en verwelkom wat je tegenkomt"**

**Muzikaal intermezzo** - *Sterre der zee*

**Bezinning bij de processiesymbolen** (door lector 2)

Het unieke van de Handelse Processie laat zich uitdrukken  
in haar symbolen en rituelen. Enkele hebben we hier opgesteld.

De processievlag symboliseert de bedevaart: mensen op weg.  
De vlag gaat trots voorop.  
Ze staat voor moed, kracht en overwinning  
Zolang de vlag gehesen blijft kunnen we verder.  
Op de vlag het beeld van Maria met kindje Jezus.  
Symbool van de menselijke liefde  
de onbreekbare band tussen Moeder en kind  
Om hen heen zien we witte punten:  
mensen die hun weg navolgen door het leven.  
Ook wij misschien?

De intentietrommel bevat de intenties, die dit jaar verzameld zijn vanuit de Mariakapel van de Nicolaaskerk. Het zijn persoonlijk geschreven intenties, maar ze staan ook symbool voor al onze intenties, misschien niet te beschrijven en nog onuitgesproken. Het zijn onze diepste verlangens om weer stappen te kunnen zetten niet alleen nu naar Handel, maar ook in het leven van vandaag en morgen. Ook van ons misschien?

De processiekaars is van oudsher een offerkaars ontstoken in de hoop, dat onze gebeden verhoord worden. Het staat voor licht in duisternis. Het staat ook voor 'teruggeven': een teken van dankbaarheid voor de mooie dingen die ons ook zomaar geschonken worden. Het houdt een wederzijdse liefde brandend. Ook voor ons misschien?

Voor die hoop en dankbaarheid willen we nu een kaars bij Maria opsteken met het licht van onze processiekaars.

*(kaars voor Maria wordt ontstoken vanaf processiekaars)*

**Gebed** *(door diaken)*

Goede God,  
We noemen Maria:  
Licht in duisternisse  
Liefelijke maan,  
Schone dageraad  
Sterre der Zee,  
Morgenster.

Moge we dan samen ervaren  
wat het is om licht te scheppen voor elkaar:  
op weg gaan door het leven,  
niet alles wetend,  
soms de weg even zoekend,  
maar wel in vol geloof haar volgend:  
openstaan om warmte en licht  
te ontvangen en door te geven.  
zoals Maria deed als Moeder van Jezus,  
God met Ons,  
**Amen.**

**Muzikaal intermezzo** - *Te Lourd' op de bergen*

## Lezing (door lector 2)

Zet elke dag een stap en verwelkom wat je tegenkomt.

Op de website van Kloosterleven staat een artikeltje van de bekende KRO-journalist Leo Fijen, die een Franciscaner monnik sprak, die deze woorden ook echt naleefde tijdens zijn pelgrimstochten. Elke dag legde de monnik een stukje af en liet zich opnemen in de gemeenschap waar hij ontvangen werd. Zo ontdekte hij meer en meer zijn eigen spiritualiteit. Als voorbeeld gebruikt hij het beeld van een aangespoelde fles, met een boodschap, ergens op een strand, half verborgen onder het zand. Door het vinden van deze fles, zo onverwacht, gaat het erom of deze vondst, iets van betekenis zou kunnen zijn op jouw levenspad.

Als we aan Franciscus denken valt vaak het woord 'armoede'. De vraag is of we niet allemaal arm zijn, omdat we beroofd zijn van illusies en verschillende soorten van verlangen. Sta vaker stil en overzie je leven.

Deze woorden van de monnik kunnen ons inspireren. Zeker in deze tijd van coronacrisis, worden we uitgedaagd onze grenzen te verleggen. We zijn in meerdere en mindere mate beperkt in onze vrijheid. Deze beperkingen dagen ons uit om onze grenzen te verleggen.

Dan is het van belang om iedere dag een stap te zetten en te verwelkomen wat je tegenkomt.

*(naar: Leo Fijen - Kloostermagazine)*

## Muzikaal intermezzo - Mozart

### EVANGELIE (door diaken)

Di: De Heer zij met u.

**A: En met uw geest.**

Di: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas

**A: Lof zij U, Christus**

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.' Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Maria ging snel op reis.....

Di: Zo spreekt de Heer.

A: **Wij danken God.**

### **Korte overweging** (door diaken)

#### **Inleiding op voorbede** (door diaken)

Maria verwelkomde wat haar overkwam van Godswege en ging op pad, het onbekende tegemoet. In een eerlijk en oprecht geloof in het goede ging zij haar eigen pelgrimstocht door het leven. Durven wij - met Maria als voorspreekster - onze beden en intenties neer te leggen bij Hem: Oorsprong en Grond van ons bestaan.

**Voorbede** (door lector 1) - op "O Maria Koninginne - treurzang"

O, Maria laat ons bidden...  
voor alle mensen die eenzaam zijn, verlaten, verborgen,  
verlangend naar aandacht, respect en liefde.  
Dat ze gehoor mogen vinden bij mensen om hen heen.  
Bid voor ons Maria

O, Maria laat ons bidden...  
voor iedereen die getroffen is door de coronacrisis,  
die verliezen moet verwerken, geestelijk en zakelijk.  
Dat ze gesteund mogen worden in hun wanhoop en hun gemis.  
Bid voor ons Maria

O, Maria laat ons bidden...  
voor iedereen in de nieuwe samenleving - het nieuwe normaal,  
die problemen hebben met veranderingen en aanpassingen.  
Dat we samen-leven en niet alleen vanuit onszelf denken.  
Bid voor ons Maria

O, Maria laat ons bidden...  
voor al onze leiders in wereld en de kerk, ver weg en dichtbij  
die besluiten moeten nemen zonder zekerheden te hebben.  
Dat ze wegen mogen gaan die perspectief bieden en zin geven.  
Bid voor ons Maria...

O, Maria laat ons bidden..  
voor iedereen die met de Handelse Processie verbonden zijn:  
broedermeesters, harmonie, EHBO, voerlui, verkeersregelaars, scouting,  
geestelijken en pelgrims, gelovigen of zoekenden.  
Dat we de toekomst hoopvol tegemoet blijven gaan.  
Bid voor ons Maria

**Gebed bij de intenties** (door diaken)  
(wierook wordt ontstoken bij intentietrommel)

Bid voor ons, Maria,  
voor onze eigen persoonlijke intenties  
en de speciaal voor de intenties  
die vanuit Valkenswaard naar hier zijn meegebracht

Bidden we voor kracht en genezing voor zieken,  
ter gedachtenis aan dierbare overledenen,  
uit dankbaarheid of blijdschap,  
voor al onze diepe verlangens,  
voor alles wat we in ons hart bewaren.

Laten we ook even stil worden  
en bidden voor alles wat ons nu bezig houdt



*(moment van stilte)*

Dat onze gebeden en intenties verhoord mogen worden  
en als wierook mogen opstijgen,  
omhoog tot Gods aangezicht.

Bid voor ons Maria

**Muziek - O Maria Koninginne - treurzang**

**Herdenking van overledenen** *(door president / lector 2)*

In deze viering willen we traditiegetrouw stil staan  
bij hen waarvan we afgelopen jaar afscheid hebben genomen.  
De coronacrisis heeft vooral de ouderen getroffen,  
Het waren vaak mensen  
die sterk verbonden waren met de Handelse Processie  
We noemen met eerbied de namen van onze overledenen.  
Al zijn ze niet meer onder ons,  
zolang we hun namen noemen  
houden we ze levend in ons hart .

*(Namen worden voorgelezen)*

**Afsluiting** *(door diaken)*

Goede God  
Verhoor al onze intenties en gebeden,  
Laat ons ontwaken en vol geloof  
en goede moed weer op weg gaan  
zoals U dat deed met Maria.  
Hier in Handel, maar ook thuis,  
Nu, vandaag, morgen  
en alle dagen van ons leven.  
**Amen.**

**3x Het Wees Gegroet** *(door diaken)*

**Wees gegroet Maria, Vol van genade, De Heer is met U.  
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.  
Heilige Maria,, Moeder van God - Bid voor ons zondaars - Nu en in het uur van  
onze dood. Amen.**

Onze Lieve Vrouw van Handel - **Bid voor ons**

**Muzikaal intermezzo** - *Ave Maria*

**Slotgedachte** *(door lector 2)*

Maria, Bedankt dat je “ja” hebt gezegd  
terwijl je voelde - dat er veel van je werd gevraagd.

Bedankt dat je “ja” hebt gezegd  
en je zo tot helper hebt willen maken van hulpbehoevenden.

Bedankt dat je “ja” hebt gezegd  
en zo hebt gekozen voor meer dan voor alleen jezelf.

Moge jouw voorbeeld ons helpen  
ook “ja” te zeggen, gevraagd en ongevraagd:  
jouw verhaal is ons verhaal,  
zodat ook wij - in het kleine leven van elke dag  
de wereld mogen bemoedigen

**Mededelingen - dankwoord** *(door president)*

**Zegen en wegzending** *(door diaken)*

Moge de Heer ons dan - net als Maria - zegenen  
als we iedere dag een stap zetten  
in de goede richting  
en verwelkomen wat we tegenkomen.

**+ In de naam van de Vader, de Zoon en H. Geest. Amen +**

**Muzikaal intermezzo** - *Kinderen van Maria*

**Uitgeleide** - *Vaarwel, vaarwel, wij scheiden*

## De moederintentie

Ik droom ...  
ik ben op weg  
naar een doel in de verte  
op zoek naar warmte en geborgenheid.

Ik droom ...  
ik verlang zo naar thuiskomen,  
naar een plaats waar rust is en vrede,  
waar ruimte is voor zuster- en broederschap.

Ik droom ...  
dat ik daar gevoed word,  
getroost, bemoedigd en geholpen  
als ik dat nodig heb.

Ik droom ...  
ik voel me deel van een groter geheel,  
van een lange stoet van mensen,  
die vanuit het verleden naar morgen trekken.  
In hun spoor ga ik verder.

Ik droom ...  
en mijn droom krijgt een naam:  
Maria, Moeder van God,  
Moeder van menselijk verlangen  
naar verbondenheid, liefde, hoop en troost.

Ik droom ...  
dan word ik wakker  
en ik wil mijn droom waarmaken.  
Ik ga op weg  
..... naar dat doel in de verte: Handel.